

Zilveren Priesterfeest Pastoor Verhoeff.

PLECHTIGE ONTVANGST.

Opgewacht door een Commissie aan de vlotbrug De Kooij, kwam Zaterdagmiddag Pastoor Verhoeff, na eenige dagen afwezig te zijn geweest, zijn parochie binnen, die zich had opgemaakt om met hem zijn Zilveren Priesterfeest te herdenken. Voorafgegaan door de muziekvereniging Concordia, en een stoet van fietsers en fietsters, allen het rijwiel gesierd met een geel-wit vlaggetje, reed de jubilaris door een deel van Breezand, waar van vele huizen de vlaggen wapperden.

Onder klokgelui, dat reeds bij zijn komst in de parochie ingezet was, bij de klanken van het orgel en toegezongen met een welkomstlied, trad hij zijn kerk binnen, waarvan de ingang keurig was versierd met bloemen en sparregroen en het toch al zoo mooie interieur nog was verfraaid met palmen, ander groen en bloemen. Dat was een plechtig oogenblik, toen daar de priester, voorafgegaan door de misdienaars onder de bogen, die opgehouden werden door lieve kleine bruidjes, zijn kerk doorschreed, waarvan hij, zooals later in een korte toespraak door Pater Hartveld werd gememoreerd, zelf de grondslagen heeft gelegd. Na die toespraak, waarin o.a. van de belangstelling van niet-katholieken werd gewaagd en de aanwezigheid van Burgemeester Lovink op hoogen prijs werd gesteld, zong het koor onder leiding van den heer G. Timmer, de Priester-Cantate en het was den jubilaris aan te zien, hoe de plechtige en dan weer jubelende zang en muziek hem aangrepen.

Nadat het Lof was besloten met een door allen gezongen feestlied, werd pastoor Verhoeff op dezelfde wijze als bij zijn binnenkomst, uitgeleide gedaan naar de pastorie.

's Zondagsmorgens, bij de Plechtige Hoogmis, door den jubilaris zelf opgedragen, hield Pastoor P. v. d. Meer van Schermer een feestpredicatie.

Receptie.

's Middags was er receptie in de zaal van den heer Borst.

Onder de aanwezigen merkten we o.a. op: Burgemeester en Mevrouw Lovink, de Wethouders Keuris en Lubbert, de Secretaris der gemeente, de heer C. Keijzer, de Raadsleden Van den Eerg en Komen, Dok-

ter Olree, het Tweede Kamerlid Ch. van der Bilt en Pastoor Van der Eem.

Toen Pastoor Verhoeff binnen kwam, werd hem door allen staande het welkomstlied toegezongen, waarna de voorzitter van het feestcomité, de heer Ligteringen, den jubilaris toesprak om, niettegenstaande deze wars is van alle loftuitingen, hem nu toch dank te brengen voor alles, wat hij voor de parochianen heeft gedaan. Zij, die zijn ijver en de idealen, die in zijn priesterhart leven kennen, zullen begrijpen, zei spr., dat ondanks de slechte tijden, allen toch hun offer hebben willen brengen voor het geschenk der parochie, dat hij thans mocht aanbieden: een paar bidstoelen.

De heer Huig sprak namens Kerk- en Armbestuur en hooft een cassette met tafelzilver aan.

Burgemeester Lovink, daarop het woord verkrijgend, begon met er op te wijzen, dat toen men in de krant las van het jubileum, velen zich afvroegen, hoe lang is Pastoor Verhoeff hier al. En als men dan uitrekende, dat hij, die thans zijn 25-jarig priesterfeest viert, hier 5 jaar is, dan kon men zich niet indenken, dat het nog maar zoo'n korten tijd was. Spr. kon dat alleen hieruit verklaren, dat de jubilaris in zoo'n klein tijdperk zooveel heeft gedaan. Hij herinnerde aan de komst van den pastoor, toen Breezand letterlijk en figuurlijk bloeide. Maar al spoedig, door de strenge vorst van 1928 op 1929 werd het anders Breezand was al arm voor de crisis begon en miste daardoor de kracht om die te weerstaan. Wat was het toen een geluk, zoo richtte spr. zich tot den jubilaris dat U er toen was. Spr. herdacht dan pastoors bemoeiingen om regeeringssteun voor Breezand te verkrijgen en richtte zich hierbij terloops ook tot den heer Van der Bilt. Onverschillig van welk geloof of welke richting, vervolgde spr. tot den jubilaris, hebt gij geholpen, getroost en ongebeurd en wanneer het volledig college van B. en W. hier aanwezig is, dan is dit méér dan een burgerlijke beleefdheid, het is een aangrijpen van de gelegenheid om eens te uiten hoe dankbaar men is voor hetgeen gij gedaan hebt. Wanneer velen in Breezand op hun bedrijf konden blijven, dan is dat het werk van mijnheer Pastoor, zei spr. onder luid applaus en hij eindigde met den wensch, dat de jubilaris nog vele jaren zijn ambt mag vervullen, dat dit dan moge zijn onder gunstiger omstandigheden en . . . in deze gemeente. Namens het gemeentebestuur werd daarop een prachtige bloemenmand aangeboden.

Voor het St. Janskoor sprak de heer Steenvoorden een geestige op rijk gestelde felicitatie uit. Het cadeau was eveneens een bloemenmand.

Mej. G. Strooper sprak voor de meisjescongregatie, die communicieleen schonk.

Mej. N. Pijnacker sprak voor het meisjeskoor, dat een roomstelletje aanbood.

De jongenscongregatie gaf als geschenk een prachtig gebonden boekwerk en feliciteerde bij monde van

F. van Rijn.

Mej. H. van Lierop sprak voor het naafclubje, dat eenige pallia aanbood en voor de misdienaars, die een lessenaar schonken, voerde C. Weijers het woord.

De laatste hulde werd met bloemen gebracht door 's Pastoors eerste doopeling in deze parochie.

Tusschen een en ander door zongen het koor onder leiding van den heer Timmer en het meisjeskoor onder leiding van mej. Wever een paar cantates.

Pastoor Verhoeff, zelf eindelijk het woord voerend, zeide aanvankelijk zijn dankwoord alleen te hebben willen uitspreken in het Danklof van dezen avond. Het was hem moeilijk thans te spreken, geslagen als hij was door zooveel medeleven in zijn feest van alle kanten. Hij wilde niet alleen zijn dankwoord richten tot zijn feestvierende parochianen, maar in het algemeen tot zijn medeburgers van Breezand. Het was voor spr. een dubbel feest nu God gegeven heeft, dat zijn 81-jarigen vader dit feest heeft mogen bijwonen, die hem in zijn jeugd steeds heeft gewezen op den triomf der waarheid en die waarheid is: Liefde. Sint Jan, die spr. als schutspatroon aan zijn parochie heeft gegeven, zeide ook altijd: Kindertjes hebt elkaar toch lief. Juist in dezen tijd van beproeving leert men het meest van elkaar houden, komt de drang naar liefde meer naar voren, waardoor men zich één familie gaat gevoelen. Spr. dankte God, dat Hij hem Burgemeester Lovink op zijn weg voerde, die zijn taak zoo zeer heeft verlicht. In de hem gebrachte hulde voelde spr. in de eerste plaats den eerbied voor den priester in het algemeen. Hij dankte allen, hoopte, dat men hem zijn fouten zou vergeven en als men zijn hulp noodig had, zou doen, wat hij altijd zegt: „Klop toch bij mij aan.”

Aan het eind van de receptie was er gelegenheid den jubilaris persoonlijk te complimenteeren.

's Avonds was er in de kerk een Plechtig Danklof met Te Deum en een toespraak door Pastoor Verhoeff, waarin hij zijn parochie dankte voor het hem bereide feest en smeekte hem vertrouwen te blijven geven. Behalve de familieleden van den jubilaris en velen van de belangstellenden buiten zijn parochie die 's middags aanwezig waren, volgden thans ook Pastoor Van Veen en de Vlootaalmoezenier uit Den Helder den dienst, die door mooi orgelspel van den heer J. Timmer en zang van het koor opgeluisterd werd.

(Voor het slot zie elders in dit nummer.)

Vervolg Jubileum Pastoor Verhoeff.

Kinderhulde.

Maandagavond werd de jubileerende Pastoor gehuldigd door de schoolkinderen. Bij deze huldiging die plaats vond in het schoolgebouw, waren behalve de familieleden van den jubilaris, ook de Inspecteur van L.O. en het schoolbestuur aanwezig. Het hoofd der school, de heer E. Ligteren voerde het woord en bood namens het personeel van de school en de kinderen een lichtkroon aan. Ook de Inspecteur, de heer Ch. Duin, sprak den pastoor toe, die zelf tenslotte een dankwoord sprak.

Feestavond.

Na de plechtige herdenking, aldus de heer Ligteringen, in z'n openingswoord van den feestavond op Maandag, wordt thans het feest op meer vroolijke wijze voortgezet. Nu zijn ook de rollen omgekeerd, want het is thans een feest, dat Pastoor aan zijn parochianen aanbiedt. Voortgaande uitte spr. den wensch, dat dit jubileum nimmer uit de herinnering zou geraken en deelde onder gejuich mede, dat limonade, en koffie, sigaren en koek door den jubilaris aangeboden werden en elk gezin zijn portret als aandenken zou ontvangen.

De ruim 250 aanwezigen genoten van het vele aardige dat te zien en te hooren was. Korthedshalve memoreeren we enkel het missiespel: Van Droom en Daad, de humoristische Jansen-cantate van het groote koor, en O, Pipeta, van het meisjeskoortje, die gebisseerd werden. Geschaterd is er om het zeer goed gespeelde: Op gemakkelijke condities en het strijkje droeg niet weinig bij tot de algemeene gezelligheid.

Pastoor Verhoeff dankte in een kort slotwoord de leidende personen van dezen avond, mej. Wever en de heeren Ligteringen en Timmer en verliet de zaal, terwijl allen hem een: Lang zal hij leven, toe-zongen.

Heden, Dinsdag, wordt des middags den kinderen een feestje aangeboden en is er voor het deel van de parochie, dat Maandag niet aanwezig was, een feest-avond.